

Vragen en Wensen
gericht aan de Golem in St.Truiden
door kinderen en jeugd
uit de Belgische sikh gemeenschap
Tijdens de Actie voor het dragen van tulband
en hoofddoek in de klas (d.d. 4 Sept.2010)



Lieve Golem,

Later wil ik dokter worden, maar als ik dokter
ben, wil ik mijn hoofddoek aanhouden.
Hoofddoek is verplicht in mijn godsdienst
(sikhisme).
Ik woon in Wilderen.

----- 1 -----

Beste Golem,

Mijn wens is dat ik dokter word, en later als ik dokter ben wil ik mijn hoofddoek aanhouden. Hoofddoek is verlicht in mijn godsdienst (sikhisme).

Ik wil dat we op scholen ook hoofddoek mogen dragen. Als wij een hoofddoek dragen worden wij niet slecht.

Bedankt voor uw begrip

Hallo Golem,

Ik ben een sikh dus in mijn geloof is het verplicht (een gurmat) dat we een tulband dragen. Om mijn studies voort te zetten moet ik dus naar een school waar de tulband is toegestaan, er zijn niet veel scholen waar het is toegestaan dus het is ook moeilijk om mijn studies voort te zetten.

Geachte

Mijn droom is Advocaat te worden.

Maar sommige scholen zijn het niet eens, dat we een tulband dragen.

Ik hoop dat de mensen het eens zijn met onze (godsdienst)

Beste Golem,

Ik wil graag automonteur worden, maar van sommige scholen mag je je hoofd niet bedekken.

Ik hoop dat we in de toekomst ons hoofd mogen bedekken in alle scholen zodat ik en anderen hun droom leven kunnen.

Beste Golem,

Mijn wens is dat ik later spelletjes maker word en ik wil met een bedrijf samen werken. Ik wil in een bedrijf met tulband werken.

Ik wil mijn tulband dragen omdat in mijn geloof zijn er 10 goeroes die droegen ook een tulband en ze hebben gevochten voor ons dat wij altijd sikh blijven.

Beste Golem,

Ik wil graag computer ingenieur worden, maar wil ook sikh blijven. Ik wil werken als sikh. Ik wil dat mijn wens uitkomt.

Bedankt!

----- 7 -----

Beste Golem,

Mijn droom is dat ik een dokter of verpleger wordt. Maar ik heb een probleem. We mogen geen hoofddoek binden. En ik wil liefst met hoofddoek een dokter worden.

In onze godsdienst moeten we een hoofddoek binden in het sikhisme.

Kaur

Beste Golem,

Mijn wens is dat ik een dokter wordt met een tulband.

Maar in sommige scholen mogen we geen tulband dragen.

Maar we mogen onze haren niet knippen en we mogen ook geen vlees eten.

Beste Golem,

Ik zou graag carrière maken, liefst met een
tulband op.

Een tulband / hoofddoek is verplicht in mijn
godsdienst.

Bedankt

Beste Golem,

Ik ben een sikh. Ik wil dokter worden en ik wil in mijn godsdienst blijven.

Ik zou een tulband willen dragen.

Maar ik zou ook op school mijn tulband willen dragen. Dat is mijn wens.

Dank U

Geachte,

Een van mijn grootste dromen is leerkracht worden of een andere job. Maar het is zeer moeilijk om daarvoor ergens voor te studeren. De meeste scholen hebben het verboden om uw hoofd te bedekken wat ikzelf zeer erg vind. Ons heeft men geleerd dat iedereen gelijk is en eerlijk gezegd snap ik niet waarom we ons hoofd niet mogen bedekken. Het is één van onze symbolen in de sikh gemeenschap.

Beste Golem

Ik doe een tulband aan omdat de Goeroes dat ook deden.

Ik wil een turn juffrouw worden. Dat droom ik en ik wil graag dat het uit komt.

Op sommige scholen mag je geen tulband dragen.

En je mag je haren niet knippen als je er in geloofd en geen vlees eten.

Beste Golem,

Ik heet ***** en mijn wens is dierenarts te worden. Maar ik draag een tulband maar ik mag mijn haar niet knippen. Help mij A.U.B.

Groetjes,

Beste Golem,

Mijn wens is dat ik later een dokter word, maar ik wil in mijn eigen godsdienst blijven. Ik zou een tulband willen dragen. Maar ik zou ook op school mijn tulband willen dragen. Dat is mijn wens.

Dank U

Beste Golem,

Sikh betekend leerling. Daarom wil ik leren met mijn tulband. Een opleiding is mogelijk met een tulband.

Ik heb een droom om advocaat te worden met een tulband. Ik wil en hoop dat mijn dromen waar worden.

Bedankt

Beste Golem,

Ik wil dokter worden en sikh blijven met een tulband. En ik wil goed onderwijs krijgen en ik wil geen vlecht dragen naar school en ik wil een tulband dragen naar school.

Dank U

Je suis un étudiant qui porte un foulard, et je ne veux pas qu'il oie un problème un propos de ma religion SIKH.

Je veux porter mon turban dans la classe et je ne veux pas que les élevés me dites quelque choses.

Bonjour Golem,

Je suis un étudiant qui porte un foulard et j'ai
pas envie de l'enlever.

Je suis Sikh et je veux le pendent toute ma vie.